

Plezier in besturen

Vrijwilligersorganisatie

Hospice Gorinchem is een echte vrijwilligersorganisatie. Weliswaar wordt de dagelijkse gang van zaken aangestuurd door enkele betaalde professionals en voor de medische en verpleegkundige kant ondersteund door huisartsen en wijkverpleging, maar het primaat ligt bij de vrijwilligersorganisatie.

De meeste aandacht van onze vrijwilligersorganisatie ligt natuurlijk bij de zorg voor onze gasten in het hospice en voor de terminaal zieke mensen thuis. Daarnaast hebben wij vrijwilligers voor techniek, tuinonderhoud, enzovoorts. Maar ook ons bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Wat het bestuur doet

Waartoe dient het bestuur in een organisatie als de onze? Enerzijds het 'besturen' van de organisatie door het op- en vaststellen van beleidsplannen, begrotingen, jaarrekeningen, enzovoorts. Anderzijds het bewaken dat de personele invulling goed is, de eindverantwoordelijkheid voor het goed en adequaat functioneren van de organisatie en de vertegenwoordiging van de organisatie naar de wereld om ons heen. Eigenlijk is de rol van ons bestuur samen te vatten in de volgende opdracht: het scheppen van voorwaarden, op welk

gebied dan ook, om onze organisatie en haar dagelijkse leiding optimaal te kunnen laten functioneren.

Specialisten en generalisten

Belangrijke beleidsterreinen voor onze organisatie zijn o.a. zorg, huisvesting, financiën en PR/Fondsenwerving. Dat betekent dat de bestuurlijke bezetting moet bestaan uit een aantal specialisten (Financieel, PR/Fondsenwerving) en generalisten om gezamenlijk zo goed mogelijk te kunnen besturen. Uiteraard doen wij dat in nauw overleg met Ria van den Berg, onze directeur.

Werken met plezier

Maar naast deskundigheid, specialistisch en/of generalistisch, is het heel belangrijk voor al het (vrijwilligers)werk binnen onze, maar ook andere organisaties: je moet er plezier in hebben om samen met een aantal andere personen iets moois te creëren binnen een sector, die jou na aan het hart ligt. Samen, met elkaar – in de geledingen en voor het totaal – een organisatie neerzetten, die klinkt als een klok en waar de sfeer en onderlinge verhoudingen gewoon goed zijn.

Gemiste deskundigheid

Binnen ons bestuur missen wij al enkele jaren een algemeen bestuurslid, dat

tevens de portefeuille PR/Fondsenwerving op zich kan nemen. We zijn blij dat wij u kunnen melden dat Peter van den Bosch uit Giessenburg bereid is gevonden deze taak op zich te nemen. Hierdoor wordt het evenwicht in de bestuurlijke invulling gelukkig hersteld en kunnen we de komende jaren over de volle breedte functioneren. Dit is ook nodig om de toekomst van onze organisatie naar de toekomst te kunnen veiligstellen.

Op weg naar de toekomst

Wij hebben een fijne en goede bestuursclub, maar zijn ook van mening dat wij de personele bezetting van ons bestuur in de komende 2 à 3 jaar moeten vernieuwen. Vier van de vijf bestuursleden (Jolanda Brandwijk, Maurits Poirot, Jan Cornelissen, Dick Roza) zijn al tussen de negen en vijftien jaar lid van het bestuur van Hospice Gorinchem. Voor een goede en frisse toekomst van onze organisatie is het nodig tot een bestuurlijke vernieuwing, tevens verjonging, te komen. Wij willen deze ultieme taak de komende jaren graag op ons nemen. En voelt u zich geroepen? We nodigen u van harte uit!

Dick Roza, lente 2017

Wilt u ons steunen?

In deze nieuwsbrief treft u een donateursformulier aan. Wat uw bijdrage ook is, wij stellen uw steun zeer op prijs. Waar wij nu behoefte aan hebben:

- Bijdrage voor de voorlichtingsfilm
- Draagbare geluidsinstallatie
- Eén jaar verse bloemen voor in de woonkamer
- Sponsoring koffie/thee voor onze gasten en bezoek
- Vervangen raamdecoratie tbv. kantoor
- Naambord bij de voordeur
- Bedlampen

Vrijwilliger worden?

Bij onze stichting werken vooral vrijwilligers. Denk je erover onze organisatie als vrijwilliger te komen versterken? Kijk voor meer informatie op onze website (www.hospice-gorinchem.nl) of neem vrijblijvend contact met ons op via mail (info@hospice-gorinchem.nl). Bellen kan ook. Liefst van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur (0183 - 40 60 40).

Ontvangt u onze nieuwsbrief liever digitaal? Laat het ons weten via email naar: info@hospice-gorinchem.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van:



Contact: Ria van den Berg (Directeur)
Adres: Haarstraat 29, 4201 JA Gorinchem
Telefoon: (0183) 40 60 40
E-mail: info@hospice-gorinchem.nl
Internet: www.hospice-gorinchem.nl

Rabobank: NL53 RABO 0397 2226 37
ABN Amro Bank: NL68 ABNA 0403 6762 82



Hospice Gorinchem, Zorghuis en Zorg Thuis

Afgelopen maanden gingen we voortvarend aan de slag met het updaten van onze looks. Ons logo, onze naam en een aantal van onze middelen waren daar aan toe. U ziet een deel van de veranderingen al terug in de opbouw en het uiterlijk van deze nieuwsbrief.

In dit artikel vertellen we u meer over het hoe en waarom van onze nieuwe naam, ons nieuwe beeldmerk en de vernieuwde middelen. Zo bent u weer helemaal op de hoogte.

Zorghuis en Zorg Thuis

Veel mensen kennen ons hospice aan de Haarstraat ondertussen. Van horen zeggen of uit eigen ervaring. Maar wat veel mensen niet weten, is dat we mensen in de laatste levensfase ook thuis kunnen ondersteunen. Daarom kozen we ervoor dat in onze naam beter tot uiting te brengen. Zorg in het hospice én zorg thuis dus.

Warme uitstraling

Onze organisatie maakt het mensen mogelijk het leven tot het laatst toe waardig te leven. Bij zo'n organisatie past een warme uitstraling vinden wij. Daarom pasten we de kleuren en het beeld van onze organisatie aan.

Oog voor ieder mens

Als organisatie hebben we oog voor mensen. Het oog in ons nieuwe beeldmerk staat voor het herkenbare van ieder mens én voor zijn of haar gesteldheid. Blijdschap of verdriet, pijn of berusting; het mag er allemaal zijn. De gekleurde stralen rond het oog refereren aan het levensvuur, aan de zon. De open bovenkant toont de ruimte voor de ziel. Die kan zo het aardse ontstijgen. Heel passend, vinden wij.

Website

Omdat we onze belangrijkste doelgroepen een goed beeld van onze organisatie willen geven, maakten we onze website toegankelijker. We hopen dat u op www.hospice-gorinchem.nl gemakkelijk alle informatie vindt die u nodig heeft. Mist u nog iets? Laat het ons weten. U ziet op onze site in één oogopslag hoe u ons kunt bereiken.

Nieuwe middelen

Binnenkort brengen we ook onze visitekaartjes, ons briefpapier en onze algemene folders in lijn met de nieuwe huisstijl. Daarnaast werken we aan een promotiefilm. Omdat Hospice Gorinchem maar voor een deel gefinancierd wordt, moeten we elk jaar aanvullende gelden werven. Met de film laten we zien wat onze organisatie doet.

Ons steunen

Wilt ook u ons helpen het onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken én onze organisatie professioneel te draaien? We verwijzen u graag naar de sponsorkaart die u bij deze nieuwsbrief aantreft. Wat uw bijdrage ook is, wij stellen uw steun zeer op prijs.

Luisteren is al voldoende

*Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken*

*Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren*

*Wat ik je vraag is dit:
wil je nog eens en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
maar als het kan slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
Je luisterend aanwezig zijn zal mijn dag anders maken*

Marinus van den Berg



Te gast in het hospice... Mevrouw Dit Wijbrans

"Ik voel me hier thuis. De mensen zijn er zo warm en zorgzaam. Zo liefdevol." Het zijn de woorden van mevrouw Dit Wijbrans. Helemaal nieuw was deze plek niet voor haar. Tien jaar eerder al werd haar zus hier verzorgd en verpleegd. Wie had kunnen vermoeden dat ook zij nu een van de gasten zou zijn.

Mevrouw Wijbrans wil vooral vertellen over de goede dingen die ze de laatste tijd heeft meegemaakt. Ze is zich ervan bewust dat het hospice het 'laatste station' is, maar verblijf in het huis voelt als een warme deken.

Het verblijf in het huis voelt als een warme deken...

"Ik kon via Stichting Ambulancewens naar mijn broer in Almelo. Dat was heel fijn. Ook mijn broer in Utrecht bracht ik nog een

bezoek. Hij en zijn vriendin speelden als verrassing piano en viool. Op de terugweg zijn we nog in een restaurant gaan eten. Ik op de brancard. En maar zwaaien." Ze moet er nóg om lachen.

Dit is opgegroeid in Boven-Hardinxveld, waar haar vader de kost verdiende als huisschilder, maar ook koster was. Van hem heeft ze haar liefde voor de kerk en voor de mensen geleerd. Hij kon ook prachtig zingen. Van haar moeder kreeg ze als levensmotto mee: "Wie wil, die kán." Denken aan vroeger geeft haar een gevoel van warmte en veiligheid, ondanks de zorgen die er toen waren. Ze bezocht de Industrieschool in Sliedrecht en ging al naar Dordrecht om voor het vak van kinderverzorgster opgeleid te worden, toen haar vader overspannen werd en ze naar huis werd gehaald. Daar ontfermde ze zich vooral over de winkel.

Daarna stapte Dit de reiswereld in, zij het met een kantoorbaan. Eerst bij Verschoor, daarna bij de Snelle Vliet en vervolgens bij States Express. Haar taak was het om reizen voor te bereiden. Vanwege het feit dat ze ongetrouwd bleef, was ze heel flexibel wat haar tijd betreft en kon ze zomaar eens op reis moeten om een hotel te gaan uitzoeken. Dat ze nooit is getrouwd, daar heeft ze geen spijt van. "Als kind had ik al zoiets. En ze vergeten me niet hoor." Dat laatste wordt wel bewezen door het feit dat haar eigen kamer soms te klein is en er wordt uitgeweken naar de serre. Het is daar dan een gezellige boel waar iedereen, van vrijwilliger tot medegast, plezier aan beleeft.

Ze woont nu al meer dan 12 jaar in Gorinchem en is daar volop actief geweest in de PCOB. Daar organiseerde ze ook reizen en ging nu wel zelf mee op vakantie reizen naar o.a. België en Luxemburg. Ze heeft er heel wat fijne en blijvende contacten aan overgehouden. Ook was Dit actief in de vrijwilligersgroep Vrienden van de Grote Kerk, waar ze o.a. de rol van gastvrouw vervulde op de dagen dat de kerk open was.

Na een warme handdruk neem ik afscheid van deze vriendelijke en innemende vrouw en bedank ik haar voor haar bereidheid tot dit gesprek.

Mevrouw Dit Wijbrans overleed op 19 maart jl., omringd door haar geliefden.



Samen zijn - samen herdenken

Op 8 april herdachten we in de Koepelkerk van Arkel alle mensen die het afgelopen jaar overleden en in het hospice of thuis door onze vrijwilligers ondersteund werden. Ook mensen die eerder een geliefde verloren waren daarbij welkom.

Nabestaanden brachten – als verwijzing naar het unieke van hun geliefde overledene – een bloem mee. Van al die verschillende bloemen werd een prachtig boeket gemaakt dat bij de opening van de herdenkingsdienst werd binnengebracht. Bij het noemen van

alle namen werden kaarsjes ontstoken. Tussendoor verzorgden Lisette van den Berg en Bram te Kamp sfeervolle muziek en werden gedichten voorgedragen. Het samenzijn werd afgesloten met een minuut stilte, waarna er gelegenheid was voor ontmoeting.

Coördinator Zorg: een mooie klus

Bij Hospice Gorinchem, Zorghuis en Zorg Thuis is Matje Verlee Coördinator Zorg. De functie is haar op het lijf geschreven. Al jong koos ze voor de verpleging en richtte zich daarbij het liefst op mensen die uitbehandeld waren en warme zorg nodig hadden. In die zin veranderde er in de jaren die volgden niet veel: Matje zet zich daar nog altijd met hart en ziel voor in.

Mijn missie

"Al heel jong wist ik dat ik de zorg in wilde", vertelt Matje. De stap naar 'de verpleging' was na de middelbare school dan ook snel gezet: de keus viel op de In Service opleiding van het Refaja-Ziekenhuis in Dordrecht. "Tijdens mijn opleiding leerde ik allerlei afdelingen kennen, maar ik merkte dat mijn hart bij de zorg voor terminaal-zieke mensen lag". Matje ging dan ook aan de slag op de afdeling 'interne' en verpleegde er mensen die je nu vooral op de afdeling oncologie tegenkomt.



Matje Verlee
Coördinator Zorg - Hospice Gorinchem

Aandacht delen

Ze was helemaal op haar plek in de verpleging. Toen ze kinderen kreeg – vier in getal – besloot ze door te werken en haar aandacht te verdelen tussen gezin en werk. "Ik zag in die tijd steeds scherper dat de zorg in een ziekenhuis vaak niet goed is toegesneden op mensen die gaan sterven. In mijn functie als verpleegkundige probeerde ik die mensen in hun laatste dagen vaak te beschermen tegen onderzoeken en behandelingen die niets meer zouden uithalen. Uiteindelijk ging ik steeds meer nadenken over hoe het beter kon".

Loslaten

Matje moest haar passie voor de verpleging loslaten door een aantal hernia's. "Ik werd op m'n 32e afgekeurd. Ik moest m'n vak noodgedwongen uit en vind dat eigenlijk nog altijd lastig te verkroppen. Helaas had ik geen keus. Ik bleef een tijd thuis en zorgde voornamelijk voor mijn gezin. Toen m'n wervels eenmaal vastge-

zet waren, probeerde ik me daarnaast op allerlei andere manieren nuttig te maken. Ik deed vrijwilligerswerk op bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, op scholen en in het bejaardenhuis".

Leendert Vriel

De ontwikkelingen in de zorg bleef Matje volgen. Zo las ze de column van de vrouw van Leendert Vriel altijd. "Deze vrouw besloot haar ernstig zieke man thuis te verzorgen en dat was in die tijd allermist gewoon". Uit de passie van deze vrouw kwam uiteindelijk de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) voort. Matje: "Het inzetten op ondersteuning bij de terminale zorg thuis sloot aan bij wat ik als verpleegkundige in het ziekenhuis al ervoer. Toen VPTZ vrijwilligers zocht die concreet vorm wilden geven aan de palliatieve zorg voor terminaal zieken thuis, reageerde ik dan ook gelijk".

Van vrijwilliger naar coördinator

"Ik startte in de eerste groep vrijwilligers en in vakanties sprong ik al gauw bij in de organisatie. Toen er een coördinator uitviel, kreeg ik een aanstelling voor acht uur. Bij de samenwerking met het Hospice, kwamen daar nog eens acht uur bij". Matjes hart ligt ook nu nog bij de ondersteuning van zieke mensen en hun mantelzorgers thuis. "Mensen willen bijna altijd het liefst thuis sterven. Als je er aan kunt bijdragen dat dat thuis lukt, is dat het mooiste wat er is. En gaat dat uiteindelijk toch niet, dan is opname in een hospice een fantastisch alternatief".

En verder

"Ik ben nu 62 en merk dat het werken binnen de terminale zorg me gemaakt heeft tot wie ik ben", vertelt Matje openhartig. "Ik merk dat ik het inmiddels heerlijk vindt ook twee dagen op m'n kleinkinderen te passen. Het lichte en vrolijke daarvan vormt een prachtig tegenwicht voor het emotioneel zware werk in het hospice. Ik zou het fijn vinden in de toekomst nog wat meer van mijn tijd en energie in dat lichte te gaan steken".

Wij kunnen uw steun goed gebruiken!

Ons werk wordt maar voor een deel gefinancierd. Daarom hebben wij uw steun nodig. Om het onze gasten zo aangenaam mogelijk te kunnen maken én om onze organisatie te kunnen draaien. Helpt u ons? Onze organisatie heeft de ANBI-status. Dat biedt u fiscale voordelen.

Wilt u ons eenmalig ondersteunen?

U kunt uw gift over maken naar:
Rabobank:
NL53 RABO 0397 2226 37
ABN Amro Bank:
NL68 ABNA 0403 6762 82
Ten name van:
Hospice Gorinchem
Onder vermelding van:
uw naam en (mail)adres

Helpt u ons structureel? Met een geldelijke bijdrage of in natura?

Neem dan alstublieft contact op voor meer informatie of voor een afspraak. Bel: 0183 - 40 60 40 of mail naar: info@hospice-gorinchem.nl. Achter op deze nieuwsbrief staan enkele voorbeelden van wensen die we nu hopen te vervullen.

Wat uw bijdrage ook is, wij stellen uw steun zeer op prijs.

Wij bedanken u graag voor uw steun, maar kunnen dat alleen als u uw naam en adres of emailgegevens aan ons doorgeeft.

